

Nieuwsbrief november

Blauw, de kleur van vertrouwen en integriteit



Blauw, helderblauw, de kleur van lucht en water. Het blauw van de elementen die we allemaal zo ontzettend hard nodig hebben. De behoefte aan ruimte en vrijheid. Een kalme kleur, een koele kleur. De kleur is stil, rustig en introvert. Blauw wekt vertrouwen. Blauw werkt kalmerend en verzachtend.

Het opent de geest voor intuïtie, het is de kleur van sprookjes en fabels. Blauw is ook de kleur van de hemel. In alle tijden en bij alle culturen is de blauwe hemel de verblijfplaats van de goden en de godinnen. In de klassieke oudheid was blauw de kleur van de oppergod en dus een bovenaardse kleur. Later werd dit dan de kleur van de adel, omdat men vond dat deze verheven was boven het gewone volk. Vroeger dacht men dat blauw ook de kracht had om kwade machten te verdrijven, daarom werden de deuren en de luiken van de huizen vaak helblauw geverfd. Nu nog zie je in Zuid-Europa nog veel blauw aan de huizen, denk maar aan het blauwe oog.

Ondanks de rust is het een krachtige kleur. De kracht van zelfexpressie, communicatie, op creatieve wijze kunnen verwoorden. Gewetensvol, nuchter en serieus.

Soms iets voorzichtig, behoudend, beheerst. Maar altijd integer, rustgevend en weloverwogen beslissingen nemend.

Als je het leuk vindt om samen met vrienden, vriendinnen, burens of collega's een korte presentatie cq. demonstratie over colour coaching te krijgen, dan kan dat bij jou thuis. Het is ook mogelijk een cadeaubon voor een kleurenconsult als cadeautje of relatiegeschenk bij mij te kopen. Iets voor de decemberfeesten?

Ik wens je veel integriteit en vertrouwen toe!
Met kleurrijke groet, Mathea Boogert

Jouw vragen en reacties zijn altijd welkom. Ken je anderen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur hem dan door! Bij voorbaat dank je wel daarvoor! Zij kunnen zich abonneren via mijn website: <http://www.matheaboogert.nl>.
M: 06-18964085
E: info@matheaboogert.nl

brengt kracht in je werk,
kleur als inspiratie!